

Så här gick det till när parken "Erikes mark" kom till

Det tog 10 år innan jag fick municipen att köpa marken men först fick jag skicka ut två av mina biträden med listor för att få folk att skriva på att de önskade få Erikes mark till ett parkområde. Det blev stort intresse för förslaget. Det trögade ändå men när markägarna gick med på en viss kredit lyckades det.

Området bestod av 30.000 kvadratmeter. Det vackraste området tog vägen Hönö-Öckerö. Den hade jag gjort med David, Ivar-ve-Bora och André till en Kärleksstig genom hela området. Det var flera års arbete som förstördes. Vi fick inte ta infarten till parken från huvudvägen utan måste förlägga infarten från Rödvägen. Vi fick anslag från Municipen på 5.000 kr för att bygga vägen. Vi hade tur som vanligt för just då skulle kommunen lägga fram vatten och avlopp till fastigheterna närmast parken. När rörgravarna lades igen fixade kommunen samtidigt en väg. Det blev bara ca 50 meter kvar för oss att bygga och det gjorde Sjöström för oss. För pengarna vi fick över grävde vi en damm som vi gjorde till en skridskodamm som sedermera blev en fågeldamm. Gruset vi fick från dammbygget använde vi att grusa gångar genom parken. Arbetskraften fick vi låna av municipen. Det var deras renhållningsgubbar som fixade jobbet.

En kommitté att sköta parken valdes och den bestod av Olle Jonasson, Robert Antonsson och Gottfrid. Ni kan se i protokollen som jag överlämnar till er i Hembygden, att Olle och jag pysslade om parken tills den skänktes till Hembygdsföreningen.

Stängsel kring dammen fixade jag med eget material. Över 2 meter höga stolpar slog jag ner och skaffade 180 cm hönsnät. Sedermera byggdes ett nytt rejält staket som håller ännu idag.

Jag sådde gullvivor hemma på åkern som vi senare planterade på slänten. Jord fick vi av kommunen och vi fick Frans Eliasson att köra dit den. Bryngelsson planade blomsterängen med sin grävmaskin. Jag fick hjälp av Fritjof-på-Hea att jämna ut slänten. Blomsterängen bestod av stora stenar, slärtorn och annat sly innan den blev planterad. Här tar mitt skryt slut

Bifogar karta och övriga handlingar, beskrivning av stadsarkitekt Malte Strandholm som utförde arbetet, samt teckningslistor.

Varför jag påskyndade köpet av parken va att det låg en motion inne att få köpa Erikes mark till husbebyggelse samt att bygga ett Ålderdomshem på detta område.

Nu hoppas jag att ni sköter området.

Hönö i januari 1992

Gottfrid Börjesson

Undertecknade vädjar till Hönö Municipalfullmäktige att det förvärvar den s.k. Erikes mark att användas till parkområde.

Vi anse, att detta områdes uppstyckning till tomter bör förhindras, och att i stället alla krafter bör insättas för att här skapa ett vackert och användbart fritidsområde för ön och dess befolkning.

Sedan ca 15 år tillbaka har skolbarnen under sina lärares ledning planterat träd på detta område, så att det nu framstår som en i skärgårdsnaturen synnerligt lämplig naturpark.

Skulle detta område skövlas, har icke blott detta skolbarnens arbete varit förgäves utan dessutom berövades vår ö en av de bästa möjligheterna att åt dess befolkning bereda ett fritidsområde, som redan nu är mycket uppskattat av både barn och vuxna.

Det är vår uppfattning, att flera bra områden finnas för tomter, men att "Erikes mark" är en av de få platser på ön, som utan några större kostnader skulle kunna bli till både prydnad och glädje.

Hönö i januari 1955

Erik Jönsson

Gottfrid Johansson

Helge Bryngelsson

Norman Granberg

Elsa Jonsson (mormor)

Einar Jonsson (morfar)

m.fl.